

31 OKTOBER, HALLOWEEN IN ONZE BUURT

Beste buren,

De laatste jaren zien en horen we meer en meer rond het feest "Halloween". De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond.

In Nederland en België wordt er steeds meer aandacht besteed aan het Halloweenfeest/Allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal in de vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen alsook door het versieren van huizen.

Het is een feest waar vooral de kinderen verzot op zijn. Tuurlijk zijn ze dat! Ze mogen **VERKLEED** gaan van huis tot huis, deur tot deur, om snoepgoed en allerlei andere lekkernijen in te zamelen.



Oproep aan alle buren:

Wie wil er meedoen op 31 oktober om van Halloween een onvergetelijke avond te maken in onze buurt? Hang dan de poster in bijlage aan uw raam, dan weten de kinderen bij welke huizen ze mogen aanbellen voor "**SNOEP OF POETS!**" Je moet dus zelf geen kleine kinderen meer in huis hebben om mee te doen. Extra versiering en/of sfeermakers aan uw voorgevel maakt het nog wat spannender voor de kinderen maar het is zeker geen verplichting! Denk eraan om wat snoepgoed in huis te hebben of u zou wel eens slachtoffer kunnen worden van een poets. Een klein snoepje is voor onze mini-monsters al heel fijn.

Oproep aan alle kinderen van de buurt:

Wie wil zich verkleeden voor "SNOEP OF POETS"? Trek je mooiste of grappigste kostuum aan, kom dan op straat met een zakje voor je snoep, ga naar de huizen waar je een pompoen-poster ziet hangen, bel aan de deur en wanneer er iemand open doet, roep **SNOEP OF POETS!** Opgelet kleine griezeltsjes een goed monster weet wanneer hij moet schuilen in de schaduwen. Dus wees gewaarschuwd! Maak in de straat niet teveel kabaal of iemand anders gaat met je snoepbuit aan de haal!

Enkele praktische punten:

Vergeet niet je poster minstens één dag op voorhand op te hangen (vroeger mag ook).

De avond **start vanaf 17u30** zodat ook de allerkleinsten kunnen deelnemen. Het spreekt voor zich: kleine kinderen onder begeleiding van mama, papa, oma, opa, nonkel, tante,... (grote mensen mogen ook in kostuum maar dat is uw keuze). Op het plannetje kan je zien in welke straten er posters werden uitgedeeld.

Pas op we hebben het hier niet over een optocht. De kinderen mogen van deur tot deur gaan zoals drie koningen.

We komen dan achteraf om **19u30** samen **in de Hoeve Hangerijn** voor een lekker heksenbrouwsel (frisdrank, koffie, thee of pintje), een heerlijk stukje pompoencake en/of om op te warmen een smakelijk kopje pompoen soep (gemaakt door onze vriendelijke lokale traiteur Patrick). Dit allemaal tegen de democratische prijs van één euro per consumptie.

Voor de kleine griezels hebben we een gezellige hoekje voorzien waar ze kunnen uitblazen, snoepjes tellen, een beetje knutselen en/of een gezelschapspelletje spelen.



WE HOPEN JULLIE TE ZIEN OP HALLOWEEN! HET ZAL EEN GILLER WORDEN !!!

BOEWHAHAHAHA!!!!

GROETJES HET SCHUURKE



Het Schuurke
ONZE BUURT

**31 OKTOBER,
HALLOWEEN
IN ONZE BUURT**



**HOEVE
HANGERIJN**